

## **EUROPA'S EIGEN SADDLEBACK KERK**

**31 Januari, 2005 – Rick Warren is haastig bezig om een wereldwijd netwerk van "Doelgerichte" kerken te organiseren om zijn Wereldvrede te vestigen en maakt daarmee wereldnieuws. Zijn Saddleback Church dient als een rolmodel voor de kerken die in acht stappen door een vooraf bepaald Transformatie Proces gaan.**

**Europa heeft haar eigen Saddleback Church. Is het toeval, dat ondergetekende woont in Drachten (NL) , waar ook Europa's Eigen Saddleback Church gevestigd is?**

**Toeval of niet, dat is niet zo belangrijk.**

**Het is belangrijker om te weten wat er aan de gang is in de Bethel Kerk, waar dominee Orlando Bottenbley zijn kerk heeft zien groeien in wat bekend is geworden als "de snelst groeiende kerk van Nederland".**

**Met een groeiend lidmaatschap van meer dan 2000 leden mag Bottenbley zich niet alleen de dominee van een Mega Kerk noemen, maar ook ook een persoonlijke vriend van Rick Warren zelf!**

**En op 30 januari 2006, was het tijd voor de Bethel Kerk om voorgesteld te worden aan de Zesde Stap: Reken Af Met De Oppositie!**

**Een verslag.**

De Bethel Kerk is een echte succes story...

Toen in de 90er jaren de Toronto Blessing over de wereld waaide, stelde Bottenbley deze onbijbelse trend aan de kaak. Dit gaf hem een nationale reputatie van Bijbelgetrouwe Christen. Zijn kerk werd daarna al snel een toevluchtsoord waar Bijbelgetrouwe Christenen van verschillende kerkelijke achtergronden Geestelijke gemeenschap konden hebben. Tenminste, dat dachten ze...

De pers pakte het verhaal op en Bottenbley werd snel een bekende gast in magazines en televisie programma's. De Bethel Kerk kwam in contact met Willow Creek en om een lang verhaal kort te maken, lijken ze nu de Model Kerk te worden voor de Europese tak van het Doelgerichte handelsmerk.

Rick Warren, die zichzelf "Rupert Murdoch's Pastor" noemt, heeft ook een success story. Het ledental van zijn Saddleback Church is groter dan 30,000. Warren's boek "Doelgericht Leven" genereert miljoenen dollars voor het medium imperium van Rupert Murdoch terwijl kerken over de hele wereld hun leden dwingen om het boek te kopen en "Veertig Doelgerichte Dagen te doen".

Rick Warren had het recentelijk over een "Tweede Reformatie", waarbij hij zijn eigen Doel duidelijk maakte: een globaal netwerk van Doelgerichte kerken die allemaal samenwerken in een "Plan voor de Wereldvrede" (*Global Peace Plan*) om een nieuwe wereldorde te vestigen die de komst van "Jesus Christus" zal bewerken. Wij hebben reeds gerapporteerd over deze angstaanjagende situatie<sup>1</sup>.

Het Doelgericht Proces heeft al wereldwijd vele Bijbelgetrouwe Christenen gealarmeerd. Christenen, zowel denominaal als niet-denominaal luiden de alarm klok. Deze Transformatie van de kerken in een globaal netwerk van Doelgerichte kerken dient een

---

<sup>1</sup> <http://articles.dubroom.org/003.htm>

doel. Het doel van een "Wereldvrede" ("Global Peace") waarna Jezus Christus terug zal keren. Volgens Rick Warren, welteverstaan.

Wat de Toronto Blessing niet kon bewerkstelligen, lukt Rick Warren met zijn connecties in de wereld van de New Age en de TV Dominee's wel. Orlando Bottenbley en zijn team doen hun uiterste best om de hele Bethel Kerk in het Doelgericht Denken te krijgen. En ze zijn behoorlijk succesvol. De Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten (NL) is het rolmodel voor het Globale Doelgerichte Netwerk in Europa. Het is waarlijk... Europa's eigen Saddleback Church!

Bottenbley zelf staat bekend als een Bijbelgetrouw Christen. Maar zoals we zullen zien in dit artikel, liet hij daar gisteren niet veel van zien toen hij de Zesde Stap aktiveerde. Het kon ook niet anders. Terwijl het Acht Stappen Programma dat gebruikt wordt om kerken te transformeren naar het Doelgericht Denken zorgvuldigheid wordt geïmplementeerd, moest Stap Zes onvermijdelijk wel op de agenda komen.

Waarom is dit belangrijk? De Bethel Kerk in Drachten leidt de Doelgerichte Beweging in Nederland, en wordt niet voor niets de "snelst groeiende Kerk van Nederland" genoemd. En de contacten met Rick Warren dateren ook al van voor de tijd dat hij werd uitgeroepen tot "Amerika's Dominee" door Time Magazine.

Laten we de Acht Stappen nog eens doornemen. Ze worden genoemd op een website van "Church Transitions"<sup>2</sup>.

- Stap Een – Bereid je voor op verandering.
- Stap Twee - Definieer je veranderingen.
- Stap Drie – Plant je visie in de Sleutelfiguren in je leiderschapsteam.
- Stap Vier - Deel je visie met de hele kerk
- Stap Vijf – Implementeer je veranderingen
- Stap Zes – Reken af met de oppositie ("Deal With The Opposition")
- Stap Zeven – Maak Veranderingen
- Stap Acht – Evalueer het resultaat.

Zoals je kan zien, leest het Acht Stappen Plan als een handleiding manipulatie. Tot de vierde stap wordt totale geheimhouding verwacht. Behoedzaam moet je dingen planten bij de sleutelfiguren in je leiderschapsteam, en als je dat hebt gedaan kan je alle leden inwijden (delen) waarna je het simpelweg implementeert: het doet.

Op het moment dat de Vijfde Stap wordt geactiveerd, begint natuurlijk de actie. En er is veel actie in Drachten. De Bethel Kerk heeft al sleutelfiguren in het leiderschapsteam die naar Willow Creek en Saddleback gaan met een frequentie die lijkt op die van Romeinse Bisschoppen die naar het Vaticaan gaan. Ze komen altijd terug met materiaal en indrukwekkende succes stories. De implementatie van de programma's is in volle gang.

De onvermijdelijke Zesde Stap werd geactiveerd op 30 januari 2006. Het was tijd om "af te rekenen met de oppositie". Weg met het fundament, zo leekt het wel. Rick Warren is in dit verband als volgt geciteerd<sup>3</sup>:

Maar wanneer je de visie definieert, kies je wel wie er weg moet gaan. Nu zeg je: "Maar Rick, ze zijn de pilaren van de Kerk." Nu weet je wat pilaren zijn. Pilaren zijn mensen die de zaak ophouden"

Er is iets mis bet het bovenstaande. De letterlijke betekenis van het woord Pastor<sup>4</sup> is Herder<sup>5</sup>. Herders wordt in de Bijbel verteld om "de Kudde Gods die bij U is te voeden"<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup> [http://www.churchtransitions.com/about\\_cti.htm](http://www.churchtransitions.com/about_cti.htm)

<sup>3</sup> <http://www.swrc.com/subscriptions/po/2005/may.htm>

Maar het bovenstaande laat een herder zien die helemaal niets geeft om de schapen. Wanneer ze de dingen ophouden, moeten ze verdwijnen. Los van hun identiteit als Schaap Van De Kudde Gods Die Bij U Is.

Natuurlijk zijn we erg gemotiveerd om te kunnen getuigen hoe de Doelgerichte Beweging nu precies "afrekenet met de oppositie". We kunnen verslagen lezen van over de hele wereld van Christenen die gedwongen worden om hun gemeenschappen waar ze hun hele leven al bij zijn te verlaten Rick Warren noemt ze "oude pilaren".

De Bethel Kerk heeft nog geen naam voor hun. Maar de Zesde Stap is wel degelijk geactiveerd op 30 Januari 2006. Leden van de Bethelkerk waren namelijk uitgenodigd voor een presentatie met de titel: "Rick Warren... Waar komt de kritiek vandaan"? Er konden ook vragen worden gesteld.

Ondergetekende is op de avond geweest en heeft met open mond gezien hoe de onbijbelse redematies, en zelfs onwaarheden over de hoofden van de gelovigen werden uitgegoten. Duidelijk makend dat hij zijn Studie Psychologie nog niet was vergeten, deed Bottenbley zijn uiterste best om het publiek ervan te overtuigen dat Rick Warren op geen enkele manier als valse leraar aan de kaak kon worden gesteld. Maar tegelijkertijd leek hij wel bepaalde cruciale elementen van zijn Theologische Studie te hebben vergeten, zoals we zullen zien. Of liet hij onbewust zien dat er een grote kloof is tussen de twee disciplines?

De avond zelf werd gehouden in het jeugdhonk van de Bethelkerk, gesitueerd op het Industrierrein in Drachten. De zaal heet "Plexat", maar was al snel gevuld met meer dan 150 mensen. Het was duidelijk, dat het Bethelteam zo'n opkomst niet had verwacht. Dit werd bevestigd door Bottenbley zelf, die melding maakte alleen maar 50 mensen te hebben verwacht...

Niet iedereen kwam omdat ze bezorgd waren over Rick Warren en zijn leringen. Een persoon, die gevraagd werd wat hij vond van "de kritiek van Bijbelgetrouwe Christenen" antwoordde: "*Het is maar de vraag of wij het zo moeten zien als die Bijbelgetrouwe Christenen*". Het leek trouwens ook wel alsof er een "Rick Warren Fanclub" was, waarvan de leden af en toe luid juichden alsof ze op een voetbalwedstrijd waren in plaats van een bijeenkomst van bezorgde gelovigen.

De avond werd geopend door Bottenbley. Hij vertelde de gemeente dat hij een lange inleiding zou houden, waarna er vragen zouden kunnen worden gesteld. De inleiding was inderdaad lang. Tegen de tijd dat die over was, waren de meeste aanwezigen uitgeput.

De inleiding zelf was zeer interessant. Alhoewel het behoorlijk pijnlijk is om een Bijbelgetrouw Christen een systeem van New Age afvalligheid te horen verdedigen, was het een onthullende gebeurtenis.

Bottenbley begon met te zeggen dat hij Rick Warren en andere belangrijke figuren in de Doelgerichte Beweging zoals Bill Hybles van Willow Creek persoonlijk kent. Hij vertelde het publiek al contact met Rick Warren te hebben ver voordat de man beroemd werd. De connectie is duidelijk diep.

Hij ging verder met de oppositie slecht af te schilderen. Hij vertelde verhalen dat er "bedreigingen" waren. En natuurlijk, hij had ook zelf bedreigingen ontvangen. Toen hij een van de e-mails voorlas, werd het duidelijk hoe hij Bijbels gefundeerde kritiek ook als

---

<sup>4</sup> In Amerika worden voorgangers en dominee's voornamelijk aangeduid met de term "Pastor".

<sup>5</sup> [http://www.blueletterbible.org/tmp\\_dir/words/4/1138720039-7425.html](http://www.blueletterbible.org/tmp_dir/words/4/1138720039-7425.html)

<sup>6</sup> <http://www.blueletterbible.org/kjv/1Pe/1Pe005.html>

een "bedreiging" beschouwde. Er was niets dreigends in de e-mail, alleen maar een sterke waarschuwing tegen de duidelijk valse leer van Rick Warren.

Bottenbley zette duidelijk de toon, terwijl hij de "bedreiging" voorlas. Een deel van het publiek was oprecht geschokt toen ze hoorden dat hun dominee werd opgeroepen om te geloven wat er in de Bijbel staat. Ze hadden alle begrip van de wereld, toen hij verder ging met vertellen: "Soms lees ik het niet eens meer". We moeten aanemen dat hij het hier heeft over de correspondentie.

Er werd veel energie besteed aan het slecht afschilderen van de oppositie. In Nederland zijn er twee personen die het meest bekend staan vanwege hun kritiek op de Doelgerichte Beweging: Schrijver Arie Geelhoed en Dominee van Berghem. Van Berghem heeft recentelijk een geparafraseerde vertaling van het uitstekende boek "Deceived on Purpose" (Doelgericht Misleid) uitgebracht. Bottenbley noemde het boek, en zei: "Alles in dit boek komt bij Warren Smith vandaan. Van Berghem heeft alles van Warren Smith". Bottenbley noemde het woord "papagaaien". Subtiele misleiding, gezien het feit dat van Berghem alleen maar de boodschap van Warren Smith aan het Nederlandse publiek door wilde geven. Je gaat een vertaler niet aanvallen omdat hij zijn eigen gedachten er niet in stopt.

Volgens Bottenbley kwam "bijna alle" kritiek op Rick Warren van Warren Smith. Hij deed zijn best om Warren Smith af te schilderen als een paranoide ex-new ager met een samenzweringstheorie op een eenzame kruistocht. En aan een Nederlands publiek, dat nog nooit heeft gehoord van het Bijbels onderzoek van James Sundquist of Noah Hutchings, is zoiets makkelijk gezegd. Maar is het waar? Mensen die Engels lezen weten heel goed, dat dat niet het geval is. En de kritiek op de Doelgerichte Beweging komt ook niet van een bepaalde kant.

James Sundquist, die het boek "Who Is Driving The Purpose Driven Church" schreef, vertelde de schrijver van dit artikel dat hij verbaasd was van de uitspraak van Bottenbley. Hij reageerde:

Ik ben een goede vriend van Warren Smith. We bidden samen en ondersteunen elkaars bediening. Zijn boek en het mijne vullen elkaar aan. Maar er is pas nog een ander uitmuntend boek uitgebracht dat tegen Rick Warren ingaat, geschreven door Pastor Bob DeWaay. Het heet "Re-Defining Christianity". Hij is ook een collega van me.

De pastor waar je het over hebt, heeft het dus bij het verkeerde eind, want er is een aantal pastors, organisaties en schrijvers van over de hele wereld, die tegen Rick Warren ingaan. Daarbij zitten Dr. John Mc Arthur, die onlangs Warren aan de kaak heeft gesteld in een hoofdstuk in zijn boek "Fool's Gold". Dave Hunt, Jacob Presch (UK), Perry Rockwood (Het oudste Christelijke Radiostation in Canada), Roger Oakland, David Cloud, Dusty Peterson (UK, schreef documentaire over de Alfa Cursus), Cecil Andrews (TakeHeed Ministries in Ierland), Despatch Magazine in Australië, Ken Ham (Answers in Genesis), Loren Davis (bekend evangelist in Afrika), Richard Bennett (Berean Beacon, voormalig Romeinse Priester), Dr. Noah Hutchings en Dr. Larry Spargimino van South West Radio Church (Het langstlopende nationale Christelijke Radioprogramma in de VS), en een heleboel meer. Ik noem ze in mijn boek en je kan ze online vinden. Ze hebben zich allemaal uitgesproken tegen de Doelgerichte Nachtmerrie.

In de laatste jaren ben ik op ongeveer 1000 Radioprogramma's geweest over deze onderwerpen. Dus er zijn veel Christelijke Radiozenders die me allemaal een platform hebben gegeven om tegen Rick Warren's leringen in te gaan.

Ik heb ook gedocumenteerde ware getuigenissen van Christenen uit de hele VS en Canada die Doelgericht uit hun kerken gedreven zijn omdat ze of tegen Rick Warren's leer waren of omdat ze geweigerd hadden Warrenitische Verbonden te tekenen.

Dat was dan het argument, dat het allemaal bij Warren Smith vandaan komt. Maar het was een van de sterkste punten in de verdediging van Rick Warren.

Er werd meer over Warren Smith gezegd. Rick Warren zou Bottenbley persoonlijk hebben verteld al vele malen geprobeerd te hebben met Warren Smith in contact te komen. Om "het uit te praten". Niet in het publiek, natuurlijk... Alsof het een persoonlijk probleem tussen twee mensen betreft.

Bottenbley sprak herhaaldelijk over de critici als "negatief" en zei dingen als: "het-gaat-altijd-over-kritiek". Maar is dat de maat waarmee wij moeten meten? De Bijbel zegt in Psalm 53:

God kijkt neer vanuit de Hemel naar de mensen, om te zien of er een verstandig is, een die God zoekt. Ze zijn allemaal afgefallen, ze zijn allemaal vies geworden, er is geen een die goed doet, zelfs niet een.

Het is dus duidelijk, dat er werkelijk niet een is die goed doet. Het is iets om vanuit te gaan. Het laat de mogelijkheid zien dat mensen dingen kunnen doen die niet goed zijn. Het is om deze waarheid, dat Jezus allerlei zaken heeft voorgeschreven voor Zijn Kerk, ter voorkoming van wat het beste beschreven kan worden als kerk-fascisme.

Rick Warren's connecties met Robert Schuller kwamen naar boven. Deze connecties zijn besproken en ontmaskerd op vele websites, maar ook in het boek Deceived on Purpose. Het was erg onthullend, om Bottenbley Robert Schuller te horen verdedigen.

Robert Schuller is geïnterviewd voor de New Age Unity Church. In dat interview, heeft hij zichzelf als zelfbewust New ager opgesteld<sup>7</sup>:

V: Dr. Schuller, we horen vandaag veel over de New Age, het tijdperk van de Aquarius, het type New Age denken waar wij zelf bij betrokken zijn zoals het Holistisch genezen en verschillende andere dingen die een deel zijn van wat de New Age wordt genoemd. Zou U de rol willen beschrijven van wat je zou kunnen zien als de New Age dominee ("New Age minister") in de jaren 80 en verder?

A: Nou, ik denk dat het er van afhangt waar je werkt. Ik geloof dat het zaak is om in deze Tijd ("this Age") religie te positiveren. Nou, dat zal niet het grootste probleem zijn voor jullie, "Unity Church" mensen, want jullie zijn al positief. Maar ik praat voor groepen mensen die niet positief zijn... Zelfs voor groepen die wij Fundamentalisten zouden noemen, die het kontinu hebben over woorden zoals zonde, redding, bekering, schuld, dat soort dingen. Dus wanneer ik met deze mensen handel... wat we moeten doen is het positiveren van de woorden die van oudsher alleen een negatieve interpretatie hebben. (een Unity Village bijeenkomst, van een Unity Tape).

Gezien het feit dat Bottenbley in Nederland gezien wordt als een ikoon van Bijbelgetrouw Christendom, is het op z'n minst vreemd om vast te stellen dat hij geen probleem heeft met het feit dat Robert Schuller, een man die zich duidelijk als "New Age Dominee" ("New Age Minister") identificeerd, indirect zijn eigen kerk leert "positief" te zijn.

---

<sup>7</sup> <http://newsletters.cephasministry.com/robertschuller2.99.html>

Schuller zegt openlijk dat "Fundamentalisten" "niet positief" zijn. Want uiteindelijk zijn ze "konstant bezig met woorden zoals zonde, redding, bekering, schuld, dat soort dingen." We moeten hierbij niet vergeten, dat Fundamentalistische Christenen dezelfde mensen zijn als de Bijbelgetrouwe Christenen. Recentelijk had de pers het volgende over Rick Warren te zeggen<sup>8</sup>:

Warren voorspelt dat fundamentalisme, van alle varianten, "een van de grote vijanden van de 21e eeuw" zullen zijn.

"Moslem Fundamentalisme, Christen Fundamentalisme, Joods Fundamentalisme, Sekulier Fundamentalism, ze worden allemaal gedreven door angst. Angst voor elkaar"

Het is niet zo moeilijk om te zien wat er aan de hand is bij Doelgericht. Stap voor stap worden kerken getransformeerd voor de New Age. En het is nu tot een punt gekomen waarin een ikoon van Bijbelgetrouwe Christenen in Nederland de "snelst groeiende kerk van Nederland" recht in de armen leidt van zulke mensen als Warren en Schuller met een duidelijke agenda van Nieuwe Wereldorde.

Bottenbley weet wie Schuller is, maar hij probeerde Schuller invloed op Rick Warren te minimaliseren door te proberen het zo af te schilderen, dat Rick Warren "alleen maar af en toe sprak op Schuller's seminars". Desalniettemin zei Rick Warren's vrouw Kay het laatst zo in Christianity Today<sup>9</sup>:

Tijdens zijn laatste semester, reden hij en Kay naar het westen om Robert Schullers Instituut voor Kerkgroei te bezoeken. "We hadden een moeilijke rit naar de conferentie," zegt ze, want zo'n ontraditionele bediening deed haar doodsangsten uitstaan. Echter, Schuller won hun allebeide voor zijn zaak. "**Hij had een diepgaande invloed op Rick**", zegt Kay. We waren gebiologeerd door zijn positieve uitstraling op ongelovigen. Ik heb nooit meer teruggekeken".

De "diepgaande invloed" van Robert Schuller op Rick Warren is evident voor diegenen die de leringen van beide mannen kennen. Warren Smith documenteerde dit in zijn boek Deceived On Purpose. Hij heeft zelfs onthuld hoe Rick Warren Robert Schuller zelfs citeert zonder hem maar te noemen. Een diepgaande invloed, inderdaad. En als je het hebt over "papagaaien"...

Maar het wordt erger.

Terwijl Bottenbley noemde hoe het marktonderzoek van Rick Warren bij Robert Schuller vandaan kwam, zei hij dat daar niets erg aan was. Waar de Bijbel zegt niet te wandelen in de raad der goddelozen (Psalm 1:1), zei Bottenbley letterlijk in dit verband: "Christenen zijn te hoogmoedig".

Het was net alsof je luisterde naar een tirade van een New Ager tegen het zogenaamde "Christen Fundamentalisme". "Christenen zouden niet zo hoogmoedig moeten zijn," zei Bottenbley, terwijl hij het had over de onchristelijke wortel van Rick Warren's marktonderzoek. Was dit de man die de Toronto Blessing aan de kaak stelde, dezelfde die bekend staat als "Bijbelgetrouw Christen"?

Samenzweringstheoristen staan bekend voor hun benadrukking van symboliek en rituelen als het uiterste bewijs van een Satanische samenzwering. Ze worden gewoonlijk niet als argument voor een bepaalde organisatie naar voren gebracht. Maar in het geval van Rick Warren, gebeurde dit wel.

---

<sup>8</sup> <http://www.philly.com/mld/inquirer/living/religion/13573441.htm?template=contentModules/printstory.jsp>

<sup>9</sup> <http://www.christianitytoday.com/ct/2002/012/1.42.html>

Bottenbley sprak over de keren dat hij in Rick Warrens' Saddleback Church was. Hij was, in zijn eigen woorden, "zeer onder de indruk". In een poging om de mensen van het christelijke karakter van Saddleback te overtuigen, wees hij naar een monument van drie kruizen en een ritueel in de kerkdiensten waar mensen iets met een fysiek kruis deden. Een vreemd argument...

Nu we het toch over samenzweringstheorieën hebben: de vraag werd gesteld of Hybels, Warren en Schuller bij de Vrijmetselarij zaten. Bottenbley antwoordde dat hij "voelde" dat dat niet zo was bij Hybels en Warren. En over Schuller had hij het niet.

Waar hij het wel over had, was een ander man. Een man die Ken Blanchard heet. Ken Blanchard is een New Ager<sup>10</sup> die een "non profit organisatie" runt genaamd "Lead Like Jesus"<sup>11</sup>. En terwijl hij sprak over Ken Blanchard, onthulde Bottenbley dieper in een New Age vorm van denken te zitten dan hij toe zou willen geven.

Wie is Ken Blanchard? Bottenbley noemde hem een van de "grootste namen op het gebied van Christelijk Leiderschap". Hij ontkennde dat Ken Blanchard een New Ager is en zei dat zijn team direct contact hadden gezocht met Willow Creek en Rick Warren toen het nieuws over Ken Blanchard naar buiten kwam. Volgens Bottenbley is Blanchard "al jaren christen".

Er is veel te doen geweest rondom Ken Blanchards nauwe kontakten met Rick Warren. De nederlandse media rapporteerden over de controversie toen verscheidene Christenen in Nederland de alarmklok luidden over de man.

Toen Bottenbley de kritiek op Ken Blanchard definieerde, onthulde hij zijn eigen door de New Age geïnspireerde denkwijze. Volgens Bottenbley heeft Ken Blanchard een voorwoord geschreven in een Boedhistisch boek waarin hij zegt dat Christenen principes van Jezus' Leiderschap van de Boedhisten kunnen leren. En volgens Bottenbley had Ken Blanchard daar gelijk in en haal het niet in je hoofd om dat New Age te noemen...

Bottenbley vertelde, hoe hij ook contact met Willow Creek en Rick Warren heeft gehad over het feit dat Ken Blanchard een Ying en Yang teken droeg. Ze hadden naar hem toe bevestigd dat Ken Blanchard inderdaad zoiets deed, maar dat het alleen maar een teken was van het feit dat "Broeder Ken nog veel te leren had". Maar deze zelfde man wordt "een van de grootste namen op het gebied van Christelijk Leiderschap" genoemd door Orlando Bottenbley.

Orlando Bottenbley wordt zelf gezien als een van de grootste namen op het gebied van Christelijk Leiderschap in Nederland, en Europa. Zijn succesvolle Bethelkerk-project is voluit in de pers beschreven. Samen met Rick Warren en Ken Blanchard, was hij de ster op een "Leiderschapsconferentie" georganiseerd door Willow Creek waar ook de nederlandse premier Jan Peter Balkenende acte d' presence gaf.<sup>12</sup>

Er is geen weg terug, lijkt het...

Dit werd nog duidelijker toen in de loop van de avond de aanwezigen tijd werd gegeven vragen te stellen. Veel van deze "vragen" waren steunbetuigingen aan Rick Warren. Ze werden geaccepteerd met een glimlach van de dominee, die geen echte antwoorden op de meer kritische vragen gaf.

---

<sup>10</sup> <http://www.lighthouse-trails-research.com/blanchard.htm>

<sup>11</sup> <http://leadlikejesus.com/>

<sup>12</sup> <http://www.willowcreek.nl/nl/home.tpl?site=1&hr=12&sr=8>

Toen de vraag boven kwam, of de kerk van Jezus Christus moet samenwerken met de Verenigde Naties voor een Wereldvrede die de terugkomst van Jezus zou moeten bewerken, zei Bottenbley heel duidelijk: "Nee". Maar toen Rick Warren's Global Peace Plan vervolgens door de vraagsteller werd beschreven om de vraag duidelijk te maken, herhaalde Bottenbley enkel de filosofie van Rick Warren.

Dit is met name daarom vreemd, omdat Rick Warren aanhanger is van de "Dominionist Theology" die feitelijk zegt dat de Christelijke Kerk een Nieuwe Wereldorde moet stichten om de terugkomst van Jezus Christus te bewerken en in duidelijke tegenstrijd is met Bottenbley's eigen uitspraken over de eindtijd. Recentelijk nog werd hij bekritiseerd in de kranten omdat hij gezegd had dat het einde nabij is.

Vandaag de dag, zie we hoe het Geheimenis der Wetteloosheid zich verder ontvouwd terwijl de wereld zich klaar maakt voor de New Age. Wat tien jaar geleden onmogelijk leek, is nu algemeen aanvaard. Een ikoon van Bijbelgetrouwe Christenen in Nederland omarmt een schrijver die de oorlog heeft verklaard aan de Bijbelgetrouwe Christenen.

We zijn er net getuige van geweest.

Het lijkt er waarlijk op, dat er geen weg terug is. Bottenbley zei: "We zitten goed op koers".

Op 30 januari 2006 werd Stap Zes geactiveerd.

We houden je op de hoogte.